



## LUCHTVAART VERENIGING TWENTHE

### De Stösser van Twenthe

In de periode(1945) dat de Duitsers Vliegveld Twenthe hadden verlaten en de Engelsen bezit namen van het veld.

De Focke-Wulf FW 56A Stösser is een eenpersoons  
Het is niet duidelijk hoe de Stösser op Twenthe is terecht gekomen. De kist is ofwel door de Duitsers achtergelaten, ofwel hij is door de RAF van elders overgebracht.  
Wel is het zeker, dat de kist tijdens de RAF-tijd (op Twenthe tot oktober 1945) door een Enschedese tandarts werd buitgemaakt, die de Stösser in een privé loods opsloeg.  
Toen de LLN (Leger Luchtmacht Nederland) Twenthe in bezit nam in oktober 1945, was een van de eerste handelingen die werden verricht, het terugvorderen van de Stösser.

De kist werd vlieg klaar gemaakt en veelvuldig, voornamelijk door Kat. Sipkes, gebruikt voor allerlei stunt doeleinden.  
Zo werden er in de middagpauze herhaaldelijk op de rug tussen de hangars en sommigen beweren zelfs door de hangars, gevlogen. Dit leidde er toe, dat de Stösser een vliegverbod kreeg.

Hierna heeft de Stösser nog een jaar lang naast een hangar op "Oost" gestaan, waar hij een gemakkelijke prooi werd voor souvenirjagers. In het begin van de jaren vijftig is hij tenslotte bij een brandweeroefening aan de vlammen ten prooi gevallen.